

JESSEY VOORN

DOOR JOYCE HOOGLAND | BEELD BASTIAAN HEUS



JESSEY PRIVÉ

20 jaar, basketbalprof bij ABC Amsterdam, single.

AMSTERDAM

"Ik ben opgegroeid in Uithoorn, maar Amsterdam is mijn stad. Sinds mijn twaalfde breng ik daar door het basketbal veel meer tijd door. Een heerlijke stad. Het enig minpuntje dat ik kan bedenken is dat alles er om voetbal draait en dat voor andere sporten, zoals basketbal, veel minder aandacht is. Thuis kijk ik graag een film of speel ik videogames met mijn vrienden. Of ik ga lekker met ze chillen in de stad, of een hapje eten."

NIET ZONDER

"Als het moet kan ik zonder alles. Maar er zijn twee dingen heel belangrijk in mijn leven: mijn ouders, die me overal bij steunen, en basketbal. Als ik twee dagen vrij ben, voelt dat als twee weken vakantie. Niet leuk."

ONTMOETEN

"Muhammad Ali. Ik bewonder die man. Dat komt omdat mijn vader bokser is geweest. Ik ben opgegroeid met Ali. De passie, de

intelligentie van die man, indrukwekkend. Als klein jochie trainde ik altijd met mijn vader mee. Hardlopen, touwtje springen. Totdat we een keer samen op Canal+ naar een wedstrijd van de Los Angeles Lakers keken. Vanaf dat moment wilde ik alleen nog maar basketballen."

NIET TEGENKOMEN

"Geen idee. Ik zou niet weten wie ik niet tegen wil komen. Ik heb geen vijanden."

JESSEY DE BASKETBALLER

Kampioen met Amsterdam (2009), Europees kampioen met Nederland onder 20, gepromoveerd naar de A-divisie ('09) en MVP onder 23 (2010).

LONDEN

"Misschien dat we met het Nederlands basketbalteam de Spelen van Rio de Janeiro halen, in 2016. Dat zou prachtig zijn, een droom die uitkomt. Kijk, in potentie kunnen ze in een topland als Spanje echt niet beter basketballen dan hier in Nederland, maar hun opleiding is veel beter. Daar moeten we met z'n allen in Nederland hard aan gaan werken. Wie weet lukt het dan..."

NIET ZONDER

"Mijn focus. En dan vooral in voorbereiding op de wedstrijd. Je rust nemen, goed voor je lichaam zorgen, op tijd naar bed, concentratie, daar draait het om. Voor de wedstrijd bid ik altijd en luister ik naar harde hiphop, zoals Game of Rick Ross."

ONTMOETEN

"Michael Jordan, de beste basketballer ooit. En Kobe Bryant als goede tweede. Kobe is

mijn idool. Ik bewonder zijn stijl, zijn *drive* en zijn winnaarsmentaliteit. Sommigen noemen dat arrogantie, maar het leidt tot winnen."

NIET TEGENKOMEN

"Ik heb aan niemand een hekel. Maar als ik dan toch iemand moet noemen, is het Jason Dourisseau van landskampioen GasTerra Flames. Een heel goede verdediger, echt een moeilijke jongen om tegen te spelen."